

# Illustreret Tidende.



Nr. 211.]

Udkommer hver Søndag

→ Kjøbenhavn den 11. October 1863. ←

2 Rdlr. Kvartalet.

5<sup>te</sup> Bind.

## Indhold.

Jakob Ludwig Grimm. — Et tilfældigt Besøgsstykke. — Biografi. — Benedig II. — Ugens Politik. — Meddelelser af blandet Indhold.

### Jakob Ludwig Grimm.

Den ældste af det lærde Broderpar, der staaer saa høit som Staber og Grundlægger af en ny Epoche i den nyeste Sprogkundskab, og som Tolk for Tysklands Oldtid, Jakob Ludwig Grimm, kom til Verden i Hanau, den 4de Januar 1785. Sin Skoleundervisning og Uddannelse fik han først i Steinau, senere paa Cassels Lyceum, hvorfra han i sit syttende Aar afgik til Lyceet i Marburg, for at studere Lovkundskaben. I 1805 drog Grimms Lærer Savigny til Paris, og han fulgte med, som Hjælper ved Savignys litteraire Syssler. Her fandt Grimm, i det keiserlige Bibliotheks mange Statte, rig Leilighed til at tilfredsstille sin høieste Lust, at studere Middelalderens Literatur og Digtekunst; men allerede næste Aar maatte han tilbage til Cassel, hvor han udnævntes til Krigssecretair, hvilken Stilling han imidlertid i 1808 ombyttede med Inspecteurposten ved Kong Jerdmes Bibliothek paa Slottet Wilhelmshöhe. — Da Churfyrsten atter havde indtaget sit gamle Sæde, sendtes Grimm som Secretair med det hessenske Gesandtskab til de Forbundnes Hovedkvarter, og senere til Paris og Wien, i hvilken Stad han forblev indtil Aaret 1815, da han atter sendtes til Paris for at ordne nogle Statsanliggender, hvorefter hans diplomatiske Løbebane det følgende Aar afsluttedes ved hans Udnævnelse til anden Bi-

bliothekar i Cassel. Dette Embede levede han Tid saavel til at offentliggjøre Uddrag af sine Grandforskninger, som til at fordybe sig endmere i Sprogstudiet; men da den første Bibliothekar døde, og Grimm blev forbigaaet ved denne Post Besættelse, modtog han i 1830 et Embede som Professor og Bibliothekar i Göttingen, hvor han i de paafølgende syv Aar med stort Bifald læste over Tyskernes Oldsprog, Retsvæsen, Sæder, Sittet og Literatur.

Med Aaret 1837 begyndte et nyt Afsnit i Grimms Liv.

Kongen af Hannover omstyrkede sit Riges Forfatning, og Grimm, som satte Ede over Embedet, protesterede med fer andre ligesindede Professorer, blandt hvilke hans Broder Wilhelm var, paa det høitideligste mod Regjeringens lovløse Fremfærd; til Løn herfor bleve de afsatte alle syv, og tre af dem, hvoriblandt Jakob Grimm, viste ud af Landet. Han traf sig tilbage til Cassel, og levede der i stille, videnskabelig Syssel indtil 1841, da Preussens Konge kaldte ham til Berlin, som Professor og Medlem af Videnskaberens Akademi. Hans

Broder Wilhelm havde fra Barndommen af overalt staaet ved hans Side, som en tro og hengiven Ven, en dygtig og kyndig Medarbejder; de fulgtes ogsaa nu ad til Berlin, hvor Wilhelm fik Ansættelse paa samme Tid, som Broderen. Den ugifte Jakob flyttede da ind hos Wilhelm, hvis hjertelige Ægtemage beredte sin Svoger et hyggeligt Hjem, hvor han, uden at behøve at drage Omsorg for de materielle Fornødenheder, uforstyrret kunde hengive sig til sin vante Virksomhed. Brødrene førte et herligt Samliv, indtil Døden afskiltte dem; Wilhelm, den yngste, kaldtes først bort, og Jakob fulgte ham fidsleedne 20de September.

Skjønt Jakob Grimm var en saa fremragende Personlighed, og levede i en saa stærkt bevæget Tid, har han ikke spillet nogen betydelig Rolle som Politiker. Vel bestæbte han Formandsposten ved Germanisforamlingerne i Frankfurt og Lybek i 1846 og 47, samt gik i det paafølgende Aar som Afsendning til Parlamentet i Frankfurt, men disse Hædersbeviisninger skyldtes vistnok snarere hans Berømtthed, end nogen virksom Deeltagelse i Begivenhederne. I Frankfurt sluttede han sig til Gothapartiet, og fulgte med det til Gotha næste Aar, dog var han ikke blandt de meget Talende paa noget af Steberne. — Med Hensyn til vort



Jakob Ludwig Grimm.